



Cape Town Erklæringen i en samtalegruppe

Studiemateriale:

I bogform: "Cape Town Erklæringen", Lohse og Evangelisk Alliance 2011. ISBN 978-87-564-6148-1.

PDF-fil download:

<http://www.evangeliskalliance.dk/lausanne/cape-town-2010/cape-town-erklaeringen>

Yderligere materiale:

Ny Mission nr. 20, "For således elskede Gud". Dansk Missionsråd 2011.

<http://www.dmr.org>

Samtaleoplægget:

Spørgsmål til CTE første del (s. 19-42) er udarbejdet af Per Nørgaard.

Spørgsmål til CTE anden del (s. 45-91) er udarbejdet af Annette Grarup.

Redigeret af Søren P. Grarup.

Udgivet december 2011 på pdf-fil til fri afbenyttelse af Baptistkirken i Danmark på BaptistKirkens hjemmeside – www.baptistkirken.dk.

Samtalegruppen:

Det optimale antal deltagere er 5-8.

Materialet er opdelt til mindst 9 samtalemøder. NB! Der kan opstå behov for flere møder til én samtale. Aftal datoer og tid (også slut-tid), sted(er), ledelse (kan være én person eller skiftende), værter, servering.

Et samtalemøde kan se sådan ud:

- *Indledning med sang og bibelord* (forslag til tekster kan findes i noterne til samtalens aktuelle afsnit s. 43-44 og s.93-94) og *kort bøn for samtalen*.
- *Samtale ud fra de rejste spørgsmål*. Det aktuelle afsnit forudsættes læst hjemmefra. Dette materiales spørgsmål tager fat på væsentlige emner, men deltagerens *egne* spørgsmål er vigtigere end oplæggets spørgsmål.
- *Servering* (mens der samtales om det aktuelle afsnit, eller som en pause i samtalen.)
- *Afslutning* (til aftalt tid) med fælles bøn (aftal på forhånd formen herfor) og en aftensang.

Formålet med samtaler om CTE er ikke at bekræfte erklæringen eller at alle skal være enige i dens formuleringer og tanker, men at udfordre deltagerne til seriøst at fokusere på emner, der er vigtige for at være kirke i Danmark, at tage stilling og at handle i efterfølgelse af Kristus.

Flere emner behandles fra hver sin vinkel i CTE første og anden del. Måske kan det være en fordel at holde en pause – gruppen beskæftiger sig med noget andet – mellem arbejdet med de to dele af CTE.

Samtalens udgangspunkt:

Introduktion (s. 7), forordet (s. 9-14) og indledningen til Cape Town Erklæringen (CTE) (s. 15-18) forudsættes læst hjemme og gøres ikke til genstand for gruppesamtale.

Udgangspunktet for CTE – og dermed for samtalen – findes på side 15-18.

Alt forandrer sig i stadig stigende tempo. Meget af det ser vi med sorg og ængstelse.

Men midt i det møder vi mennesker kærlighedens sprog: Historien om de bibelske pagter, både den gamle og den nye. Her rækker Gud ud efter den fortabte menneskehed og det ødelagte skaberværk.

Dette herlige evangelium kalder på vor genkærlighed:

- Vor kærlighed til Guds herlige nyheder i Kristus,
- Vor kærlighed til hele kirken som Guds folk,
- Vor kærlighed til hele verden, langt borte fra Gud, men nær ved hans hjerte. Også den fremmede og fjenden.

I denne treleddede kærligheds greb overgiver vi os på ny til at være hele kirken, til at tro, adlyde og forkynde hele evangeliet og at gå ud i hele verden for at gøre alle folkeslag til disciple.



Cape Town Erklæringen i en samtalegruppe

FØRSTE DEL – s. 19-42

Vort trosengagement

1. SAMTALE: CTE 1. del afsn. 1-6 – s. 19-30.

Vi elsker, fordi Gud elskede os først.

Side 19-30 ønsker at få *alt* i bibelen med. Nogle vil opleve dette meget inspirerende, for andre vil det være for overvældende. I stedet kan I at tage et helt enkelt udgangspunkt:

Kristne bekender Guds TREENIGHED: Gud Fader, Søn og Helligånd. Vi små mennesker forstår så lidt af livet, kærligheden og Gud. Men vi har fået livet foræret, og kærligheden møder os! I Bibelens vidnesbyrd oplever vi, at Gud møder os – på tre måder:

- Gud Fader møder os i sit skaberværk,
- i Jesus viser Gud os sit hjerte,
- Guds Ånd åbner vore øjne og hjerter.

Samtale ud fra s. 24-28

1) Naturen og mennesket fortæller om en fantastisk skaber. Men naturen er både god – og brutal. Bibelen fortæller meget mere om Gud, allerede i Gl. Testamente – hvad?

2) Hvilken del af Bibelens historie om Jesus har betyder mest for dig gennem livet? :

Jesu fødsel, Jesu liv og gerninger, Jesu død på korset, Jesu opstandelse, Jesu himmelfart og forventningen om hans herredømme over alt.

3) At elske Gud Helligånden betyder frimodigt at regne med Guds nærvær hos os. Er Helligånden et særkende for enkelte kristne eller for kirken som helhed?

2. SAMTALE: CTE 1. del afsn. 7 – s. 30-34.

Vi elsker Guds verden.

Læs højt det kursiverede afsnit side 30 (indledningen til afsn. 7).

1) At elske Guds verden betyder, at vi deler Guds begejstring for hans verden. Hvad vil det sige at dele Guds begejstring for hans verden?

2) Kærligheden til Guds skaberværk kræver, at vi vedgår vor andel i ødelæggelse, spild, forurening, forbrugerisme. Hvori består vor/min andel deri?

3) Vi elsker folkeslagenes og kulturens verden. Hvad betyder det for vor holdning over for andre hudfarver og kulturer?

4) En sådan kærlighed betyder, at vi afslører og modsætter os alt, hvad der ødelægger – både jorden og mennesker. Hvem og hvad er særligt udsat for ødelæggelsen, herhjemme og ude i verden?



3. SAMTALE: CTE 1. del afsn. 8 – s. 34-37.

Vi elsker Guds evangelium.

Der er to måder at betragte verden på, som deler kristne gennem historien. At mennesket har tabt Guds billede – eller at mennesket stadig har Guds billede i sig.

- CTE: Mennesket gjorde oprør mod Gud, forkastede Guds autoritet og var ulydig mod Guds ord. Syndens følger og ondskabens magt har fordærvet enhver dimension af menneskets personlighed. De har gennemtrængt alt, vor kultur, økonomi, politik og religion – i alle kulturer og tider – og har forårsaget ufattelig elendighed.

- Den anden (f.eks. Desmond Tutu, Sydafrika): Vi kender kun alt for godt den grusomhed, had og smerte, der forpester tilværelsen på jord. Men vi er skabt af Gud og i Guds billede. Midt i alt det ondeste bærer mennesket stadig Guds billede. Hvorfor bliver vi ellers så vrede eller rystede, når vi hører om uret, der er blevet begået?

- Begge: Det bibelske evangelium er de virkelig gode nyheder. Vi elsker den historie, evangeliet fortæller: Jesu liv, død og opstandelse. Den er Guds sejr over al ondskab. Og vor forsoning med Gud og hinanden.

1) Drøft forskellen mellem de to tilgange til evangeliet. Er evangeliet - historien om Jesus Kristus - det samme for begge tilgange?

2) Hvad af følgende er en særlig oplevelse for hver af jer?:

- Vi elsker evangeliehistorien!
- Vi elsker den vished evangeliet bringer!
- Vi elsker den forvandling, evangeliet frembringer!

4. SAMTALE: CTE 1. del afsn. 9 – s. 37-39.

Vi elsker Guds folk.

1) Kærligheden kræver enhed. Når kristne forenes i kærlighed på tværs af race, hudfarve, social klasse, økonomisk evne eller politisk tilhørsforhold, er det et overbevisende tegn på evangeliets sandhed. Oplever vi konkret denne enhed, eller ... ?

2) Kærlighed kræver ærlighed. Hvordan kan vi kristne tale på én gang kærligt, ærligt og med ydmyghed om vanskelige udfordringer i samfundet?

3) Kærligheden kræver solidaritet - at tage del i den lidelse, lemmer på Kristi legeme over hele verden må gennemgå. Hvordan viser vi en sådan solidaritet?

5. SAMTALE: CTE 1. del afsn. 10 – s. 39-42

Vi elsker at Gud sender bud ("Guds mission")

1) Gud er ikke fjern og ligeglad med verden. Hele Bibelen handler om at Gud og vi hører sammen. Gud sender sine sendebud til os: engle, profeter, ledere – til sidst Jesus for at oprette "Guds rige". Hvad er Guds rige?

2) Vi er "medarbejdere for Gud", også sendt. 1. Kor. 3:9. Har det omkostninger nogen steder? Her hos os?

3) Kristus udfordrer alle til at komme til sig, blive forsonet med ham, blive en del af hans kirke – og til at tjene ham ansvarligt i verden. Derfor hører både evangelisering og socio-politisk engagement til vor kristne pligt. Hvordan forenes de to aspekter i vort liv, i menighedernes/kirkens liv?



Cape Town Erklæringen i en samtalegruppe

ANDEN DEL – s. 45-91

Kaldet til handling

I Jakobsbrev 2:26 står at ”en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt”!
Man kan også sige, at gerninger er troens synlige klædedragt. Det liv, vi lever, skal altså gi’ evangeliet krop – dvs. gøre evangeliet synligt.

6. SAMTALE: CTE 2. del introduktion og afsn. I – s. 45-52.

At vidne om Kristi sandhed.

1) Jesus siger: ”Jeg er ... sandheden...” (Johs.14:6). Ikke én blandt andre sandheder – men sandheden. Den absolutte sandhed!

Vi ønsker at møde andre mennesker – også mennesker med en fremmed religion – med tolerance og imødekommenhed. Hvordan gør vi det, når vi samtidig tror på Jesus som sandheden (dvs. sandheden for alle)?

2) At være discipel er ”fuldtidsbeskæftigelse”. Du er det hele tiden og i alle de sammenhænge, du færdes i – i din fritid, og når du er på arbejde. Værdisætter vi alligevel tjenesten i menigheden højere end det at tjene Kristus udenfor menigheden?

3) ”Vi vil engagere os på ny i en kritisk og kreativ brug af medier og teknologi som en måde at præsentere sandheden om Kristus på” (CTE). Hvordan kan I i jeres sammenhænge gøre dette?

4) At vi er skabt i Guds billede betyder bl.a. at vi har fået kreativitetens gave.

Hvordan kan vi i højere grad inddrage kreativitet som drama, dans, fortælling, musik og billeder i evangeliets tjeneste?

5. Nye teknologier har gjort mennesket i stand til i højere grad end tidligere at ”være herre over liv og død”. Hvor bør grænsen gå f.eks. i forhold til genteknologi, aktiv dødshjælp og livshjælp til for tidlig fødte?

7. SAMTALE: CTE 2. del afsn. II – bogen s. 53-60 / pdf-fil s. 53-61

At være redskaber for Kristi fred (s. 53-62)

1) Gud forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste (2. Kor. 5:18-21)

I CTE udtrykkes en længsel efter, at kirken bliver et ”lysende forbillede på etnisk forsoning og en aktiv fortaler for konfliktløsning”

Hvordan kan vi være medarbejdere i opfyldelsen af dette ønske- (Jvf. s. 56 om ”forsoningens livsstil”)

- Som lokal menighed?

- Som kirkesamfund i Danmark?

2) Rundt omkring i verden lider mennesker p.g.a. andres magtmisbrug og undertrykkelse. Slaveriet er ikke ophævet!!

Nævn eksempler på nutidens former for slaveri – i Danmark – i verden.

Som kristne er vi kaldede til at gøre Kristi gerninger i verden – f.eks. sætte slaver fri.

Hvordan kan vi ta’ aktivt del i arbejdet for at sætte vor tids slaver i frihed?

3) Jorden er ikke vores. Den tilhører Gud.

I CTE opfordres kristne verden over til at gå ind for en livsstil, der gør op med forbrugervaner, som er destruktive eller forurenende.

Hvad indebærer en sådan livsstil for dig?

**8. SAMTALE:** CTE 2. del afsn. III og IV – bogen s. 61-74 / pdf-fil s. 62-75**At virkeliggøre Kristi kærlighed og nå ud i hele verden med evangeliet.**

- 1) Med jævne mellemrum opstår der i Danmark en diskussion om, hvor langt vi skal strække os for at imødekomme de ønsker og behov, som mennesker med en anden religiøs baggrund måtte ha'. Er der en grænse? Og hvor mener I i så fald, at den bør gå? Og hvordan harmonerer det med buddet om, at du skal elske din næste som dig selv?
 - 2) CTE: "Lidelse kan være nødvendig i vort engagement som vidner om Jesus Kristus". Kender du fra dit eget liv eksempler på det?
 - 3) Vi skal være kirke også for mennesker med en anden kulturel og etnisk baggrund. Hvilke udfordringer og hvilke velsignelser indebærer det?
 - 4) Jesus siger: "Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer" (Matt. 28:19-20)
 - Vi sendes til alle folkeslag – i dag er der mange folkegrupper, der endnu ikke har hørt evangeliet
 - For at gøre til disciple ..Det forudsætter, at evangeliet forkyndes på et forståeligt sprog – bogstaveligt som overført (se afsnittet s. 49)
 - Og lære dem at holde alt det, Jesus har befalet ..Det kræver oplæring i discipelskab og Kristus-fokuserede ledere.
- Her ligger en stor udfordring for os. Hvor og hvordan kan vi evt. gøre det bedre?

9. SAMTALE: CTE 2. del afsn. V og afslutning – bogen s. 75-91 / pdf-fil s. 76-91**At kalde Kristi kirke tilbage til Guds vej.**

- 1) CTE antyder, at vi som Guds folk ofte er fanget i vor omgivende kulturs afgudsdyrkelse og nævner afsporet seksualitet, magt, succes og griskhed som eksempler. Er I enige? Findes der i vores kultur flere og/eller andre afguder, som vi som Guds folk må være på vagt overfor?
 - 2) Afsporet seksualitet, magt, succes og griskhed er samtale-emner, som ofte er mere eller mindre tabu-belagte i vore menigheder. Hvorfor?
 - 3) Vi ønsker at være "kirke i verden" og ikke "kirke mod verden". I hvilke situationer, bør vi måske alligevel som kristen kirke gå mod samfundets love, normer og regler, for at være tro mod evangeliet?
 - 4) Jesus beder for dem, der ved disciplenes ord kommer til tro, "at de alle må være eet... for at verden skal tro" (Johs. 17:21)
- Hvad mener I, der er den største trussel for den kristne kirkes enhed i Danmark?

Afsluttende spørgsmål:

Til hver enkelt i samtalegruppen:

- 1) Hvad er det vigtigste, du bærer med dig fra disse samtaler om Cape Town Erklæringen?
- 2) Hvordan kan du sætte det i værk i dit liv / i menighedens liv?