

Kunsten at navigere i forskellighed



Intro

"Kunsten at navigere i forskellighed", handler om at være fællesskab både når det er til stor glæde, men også når det er rigtig svært. Der findes ingen smarte standard redskaber og quick fix, der kan fjerne uoverensstemmelser og samarbejds-vanskeligheder i fællesskaber. Det er en kunst at navigere i det sociale landskab når bølgerne går højt – et håndværk man ikke bare kan læse sig til, men som skal læres og opøves i en reflekteret praksis, der varer livet igennem

Kald og udfordring

Jesus siger: *"Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn."* Det er vores kald. Fredsstiftere går ind i uoverensstemmelser med en forpligtelse til at få Guds godhed til at skinne igennem, uanset hvor forfærdelig situationen er. Alle kirker kender til eksempler på samarbejds-udfordringer, brudte relationer, folk der har forladt kirken, kirke-splittelser og uheldige udgange af ansættelser. Jesus siger det meget klart: *"Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave."*

Målet

Jeg kan tilbyde jer en proces over 2 workshops og en mellemliggende periode, hvor der fx kan arbejdes med temaerne fra den første workshop i cellegrupper. Målet er at give jer mulighed for at se jeres samarbejde og fællesskab fra nye perspektiver og give jer en palet af værktøjer, viden og forståelsesrammer, der vil kunne hjælpe jer til at løfte jeres:

- Anerkendelse
- Samarbejde
- Kommunikation
- Konfliktløsning
- Forsoningsprocesser

i jeres kirke. Det handler om at navigere i det relationelle landskab på godt og ondt.

Processen trækker på bibelske perspektiver og praktikker sammen med moderne psykologi og teori indenfor anerkendelse, samarbejde, kommunikation, konfliktløsning og forsonings-processer.

Afsættet er jeres kirke

Processen tager afsæt i jeres kirke, men det er også muligt at være flere kirker sammen, da det giver mulighed for erfaringsudveksling. Ligeledes vil der kunne fokuseres på ledere eller andre specifikke grupper.

I vil blive udfordret i en praksisorienteret læring, hvor viden og praktiske øvelser er tæt koblet. Forumteater vil danne et unikt læringslaboratorium, hvor forskellige handlemuligheder, fx i forbindelse med at anerkende andre når de gør noget forkert eller at håndtere konflikter, kan afprøves.

Processen er ingen mirakelkur, men jeg drømmer om at se kirker vokse, og det kræver samarbejde. Mit ønske er at styrke jer til at bruge forskellighed til at udvikle jeres kirke og gøre jer i stand til at møde uoverensstemmelser konstruktivt, før de begynder at ødelægge relationer og vokseværket i kirken.

Min baggrund

Jeg har gennem flere år har arbejdet og undervist i samarbejde og konfliktløsning ud fra bibelske perspektiver og bl.a. arbejdet med forsoning i Israel/Palæstina. Jeg er certificeret i forumteater og uddannet i konfliktløsning af Center for Konfliktløsning.

Økonomi

Udgangspunktet er Baptistkirkens lønsatser + transport og udgifter til materialer.

Kontakt

Simon Skårhøj (Roskilde)

E-post: simonskaarhoej@gmail.com

Mobil: 3027 3373

