



## **Temadag 'Om menigheder og præster – hvor går vejen?'**

i Kristuskirken, Odense, lørdag den 30. september 2017

### ***Invitation***

### ***Program***

### ***Samtaleoplæg***

Som kirkesamfund og lokale menigheder har vi brug for både præster, ledere og menighedsplantere. Den gode nyhed er, at vi har en del studerende, der har baggrund i lokale menigheder og som læser teologi eller en anden relevant uddannelse. Den store udfordring er, hvordan vi får hinanden i tale, så studerende, menigheder og kirkesamfund lærer hinanden at kende og indstiller sig på hinandens forventninger og behov.

Ønsker de studerende overhovedet at arbejde i danske baptistmenigheder? Vil vi i menighederne kalde på dem, der i dag uddanner sig og får relevante kompetencer til mission? Hvordan kan vores fælles kirkesamfund styrke tjenesterne i menighederne og hjælpe nye ind i tjeneste?

Med det for øje indbyder vi til denne temadag. Succeskriteriet for dagen i Odense er at få sat gang i samtalen mellem studerende, menigheder og kirkesamfund. Hvem, de studerende er, fremgår allerede af Håndbogen 2017. Lokalt kan vi forberede os på temadagen ved at arbejde med samtale-oplægget. Overvejelser fra de lokale samtaler må gerne sendes til oplægsholderne eller medtages på temadagen. Velkommen!

På BaptistKirkens vegne

*Henrik Holmgaard, Aalborg*  
*Anders Hyldgård, Pandrup*

*Lasse Åbom, Århus*  
*Bent Hylleberg, Tølløse*

## Dagens program

- 10.00     **Ankomst og kaffe**
- 10.15     Velkomst og bøn v. Bent Hylleberg
- 10.30     **Speeddating**
- 11.00     **Gud kalder – men hvad kalder Gud til?**  
Oplæg ved Henrik Holmgaard med input fra studerende
- 11.45     **Vi tjener – men hvordan tjener vi?**  
Oplæg ved Lasse Åbom med input fra studerende
- 12.30     **Frokost**
- 13.30     **Samtale om kald og tjeneste – i mødet med virkeligheden**  
Vi går i grupper og får tid til at vende idéer, udfordringer, tanker og lytte til hinanden. Hvordan samarbejder vi bedst? Hvordan formidler vi evangeliet på en troværdig måde? – Der drikkes kaffe, mens vi samtaler i grupperne.
- 15.15     **Plenum – vi samler idéer og drøfter de næste skridt**
- 15.45     **Afrunding med forbøn for studerende og menigheder**

## Tid og sted

**Vi mødes lørdag den 30. september 2017 kl. 10.00-16.00 i Kristuskirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense.**

**Tilmelding:** Den elektroniske tilmelding til dagen åbner i august. Sidste frist for tilmelding er 24. september.

Se også separat vejledning om transport og parkering i Odense.

**Deltagelse på temadagen er gratis – BaptistKirken er vært.**

## Overblik over og udfordringer til menighedernes præste-situation

**Formålet med disse informationer er at medbringe gode erfaringer fra jeres menighed, når vi skal drøfte vores aktuelle udfordringer i Odense**

1. BiD finansierede en teologisk 3-årig uddannelse på Seminariet i Tølløse indtil år 2000. Alt blev betalt af menighederne, ca. 1 mio. pr. år i 90'erne. Herpå flyttede uddannelsen til København som et samarbejde omkring SALT-dk. Uddannelsen finansieredes fortsat som en privat uddannelse, primært af BiD, men hertil kom en mindre studenterbetaling pr. fag. Styrken var, at menighederne og de studerende lærte hinanden at kende via praktikperioder, deltagelse i landskonferencer, præstekonvent etc.
2. Frafaldet fra præstetjenesten i BiD har været stort. Fra 1985-2005 uddannede vi 45 studerende. Af de 75 %, der blev ansat i menighederne, forlod de 65 % deres tjeneste, dvs. mere end halvdelen. Kan vi bidrage med forklaringer på denne virkelighed, som vi fremadrettet kan lære af?
3. På midten af dansk kirkeliv skabte vi fra 2010 en professions-BA kaldet 3K, hvor der undervises i kristendom, kultur og kommunikation. 3K bliver drevet for statsmidler og de studerende kan opnå SU. Uddannelsen finder sted i København og Århus. Hvilket kendskab har I til studerende fra 3K-uddannelsen? Har jeres menighed studerende, der læser på 3K?
4. Ud over at bruge 3K-uddannelsen som forberedelse til menighedsarbejde henstillede BiDs ledelse, at vores fremtidige præster benyttede de teologiske fakulteter. Menighedsfakultetet (MF) lærte op gennem 0'erne meget af SALT. MF skiftede kurs fra udpræget luthersk teologi og fik en klarere missional profil, hvor de studerende bliver knyttet til praktikforløb under studiet. Har I erfaringer med studerende, der har studeret på MF?
5. Vi har mangel på medarbejdere i BiD. Mange menigheder har ingen hel- eller deltidspræst. Kun få menigheder har kendskab til de studerende, der læser i København og Aarhus. Det skaber store udfordringer, som vi står overfor at skulle løse. Har I bidrag, som vi alle kan få glæde af?
6. På LK1 denne sommer drøfter vi, hvordan menighederne bedst støtter de studerende, der ønsker en model, hvor de tjener 'SU-midler' ved at arbejde på deltid i en menighed. Er det BaptistKirkens opgave at skabe sådanne muligheder? Eller bør de enkelte menigheder selv finde vej? Har I lokale erfaringer, som I vil dele, når vi samles på temadagen?

## Oplæg til samtale i menighederne om at være præst og menighed

**Formålet med samtalen i jeres lokale menighed er at finde modeller for, hvordan vi bedst muligt knytter præster til menighedernes virke**

1. Tjeneste- og Uddannelsesudvalget (TU) arbejder med forholdet mellem de studerende og menighederne om samarbejdet omkring forkyndelse, undervisning, omsorg og mission – altså om præsters uddannelse mhp. ansættelse i menighederne. Det sker ud fra [Trivselsrapporten](#), der ligger under Økonomi/Ansættelser i Værktøjskassen på [www.baptistkirken.dk](http://www.baptistkirken.dk).
2. TU vil på baggrund af den viden, som *Trivselsrapporten* har givet os, arbejde med en strategi for præstestuderende. Vi ønsker at sammenkæde deres teologiske studium, træning i en lokal menighed og økonomisk støtte fra denne uddannelsesmenighed. Kan I se jeres menighed som partner i en sådan model? Beskriv hvordan!
3. I BiD har vi mange små menigheder, der lever og virker uden præst. Hvordan kan vi hjælpe hinanden, hvor der ikke er mulighed for at ansætte en præst? Kan vi finde modeller, hvor flere menigheder vil deles om at ansætte en præst? Bør præster ansættes i teams i de større menigheder mhp. på at tjene i de mindre menigheder, der så kan opfattes som satellitter omkring en stor menighed med flere præster?
4. Hvad vil jeres menighed sige til at indgå i sådanne samarbejdsmodeller? Hvad vil vores kommende præster foretrække – deltidsansættelser lokalt i små menigheder eller ansættelse i teams mhp. tjeneste i flere menigheder på én gang? Og hvordan fremmer vi plantningen af nye menigheder – er det en lokal opgave eller BiD-menighedernes fælles ansvar?
5. BiD var oprindeligt en lægmandsbevægelse. *Trivselsrapporten* fortæller, at 43% af vores nuværende præster var lægprædikanter, før de begyndte studierne for at blive præster. Vil menighederne fremadrettet gøre brug af lægprædikanter? Ønsker I, at Tjeneste- og Uddannelsesudvalget skal arbejde med at uddanne lægprædikanter? I givet fald: Hvordan?
6. Gennemtænk endnu engang, hvad jeres behov er for teologisk uddannede medarbejdere. Skitsér gerne jeres ønsker og idéer og medbring dem til Odense eller send dem i forvejen til [henrikholmgaard@gmail.com](mailto:henrikholmgaard@gmail.com)
7. *Bed for menighedens og BiDs missionsarbejde – og for vores studerende.*