

Børnebiblen – faldgruber og muligheder

Sidst i november fik jeg mulighed for at deltage i et kursus om børnebibler, ledet af Louise Heldgaard Bylund, i regi af Folkekirkenes uddannelses- og videnscenter.

Kurset var meget spændende og indholdsmættet med en gennemgang af forskellige udgivelser på det meget store marked som børnebiblerne udgør (ikke mindst fordi Folkekirken ofte bruger en børnebibel som dåbsgave). Hvordan er børnebibelen illustreret? Hvilken Gudsopfattelse præger børnebibelen? Er bogens formål at formidle etik eller tro? Stilles der i børnebibelen spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for samtale med barnet, eller (som de fleste) svarer bogen selv straks på det stillede spørgsmål? Er Gud den kærlige Gud, der samler alle mennesker hos sig, eller er der nogen, der får livet sammen med Gud og andre ikke?

I børnebiblen er der naturligvis foretaget et udvalg af de beretninger, som er taget med, og for at gøre formidlingen så let tilregneligt som muligt kan der være "hugget en hæl og klippet en tå". F.eks. lader Sigurd Gud hvile om søndagen efter at have skabt alt! Dette kan for det lidt større barn måske give anledning til at tale om bibelen som skrevet af mennesker, der kan have opfattet detaljer forskelligt.

Det er nødvendigt at undersøge, hvilket grundsynspunkt børnebibelen er skrevet med, hvis man vil være sikker på, hvilken kristendoms- og Gudsopfattelse, der vil blive formidlet til barnet.

Sidst på kurset blev vi præsenteret for projektet "Børn i kirken", som Københavns Stift og Frederiksberg provsti står bag. Der er udarbejdet et fyldigt materiale med mange ideer til formidling til børn i fire aldersgrupper: 1-3 år, 3-6 år, 6-9 år og 9-12 år.

Synspunktet i dette materiale er, at vi bør begynde med Jesus og dermed det Nye Testamente, hvorfor også materialet behandler det Nye Testamente. Også fordi barnet der ikke møder en så "forskelligt handlende Gud", som det Gamle Testamente udtrykker.

Hjemmesiden er frit tilgængelig, og jeg fik bekræftet, at også baptister er velkomne til at bruge tingene, og melde sig ind i Facebookgruppen, hvor der udveksles ideer mv. Hjemmesiden er skabt af Folkekirken, men jeg tror, at mange også udenfor folkekirken kan have stor glæde af at orientere sig her.

Hjemmesiden findes på: <https://bornikirken.dk>.

Per Beck

4. december 2023