

*"Vær Velkommen Herrens år og velkommen herhid"*

Vi har netop budt et nyt år - 2018 - velkomment.

I en tid hvor vi oplever mange forhold, der udfordrer os som mennesker i en verden alt for ofte præget af nød, elendighed, usikkerhed og ensomhed, mindes vi om, at alle år er Herrens år. Hans kald til os er at leve sammen i dette år som alle år, at søge at gøre Hans gerning og bede om, at gerningen må lykkes Gud til ære og mennesker til gavn.

Ved nytårstid vil vi pege på nogle af de områder, vi netop nu arbejder med i vort kirkesamfund:

*Menighedsbesøg:* I løbet af de første måneder af 2018 vil repræsentanter fra ledelsen afslutte en besøgsrunde i alle vore menigheder. Det har for os været en meget stor oplevelse at møde menighederne individuelt. Vi bliver mindet om, at vilkårene er meget forskellige. Nogle menigheder savner midaldrende og ældre medlemmer, og andre menigheder mangler og ønsker flere børn og unge. Nogle menigheder spiller en afgørende rolle og er værdsatte i lokalsamfundet, andre kæmper med at markere sig i deres nærområde. Nogle menigheder lider under for få hænder til at løfte opgaverne, og andre skal næsten "opfinde" nye opgaver for at alle villige hænder kan finde beskæftigelse. Alt i alt oplever vi et stærkt ønske i menighederne om at være i tjeneste efter Guds kald, og vi tror, at vi også i det nye år kan inspirere hinanden til netop at være i tjeneste på de vilkår, den enkelte og enkelte menighed har fået givet.

*Trossamfundsloven.* En ny lov for trossamfund udenfor Folkekirken er netop vedtaget i Folketinget. Den understreger, at vi som frikirker og menigheder i højere og højere grad oplever at blive underlagt kontrol fra statens side og "noget for noget princippet". Hvis vi som kirker vil nyde godt af statens service og muligheder, så må vi levere i forhold til gennemskuelighed og "rette ind" i forhold til samfundets overordnede krav. Generelt har vi som baptister ikke problemer med at være loyale samfundsborgere, og på det økonomiske og andre områder har vi ikke noget at skjule. Det betænkelige i udviklingen er den opfattelse, som mange politikere har, at det kirkelige arbejde er suspækt og mistænkeliggøres bl.a. ved, at man skærer al religiøs virksomhed udenfor folkekirken over samme læst. Som kirkesamfund må vi til stadighed gøre opmærksom på den opgave, kirkelivet i Danmark løser til gavn for mennesker. Efterhånden som den nye lovgivning udmøntes, må vi finde vores vej og ståsted i forhold til statsmagten, og det må altid være styret af vores forståelse af Guds kald til os i hans ord.

*Kald til tjeneste.* Vi har i det forløbne år sat fokus på menigheder og præster – eller måske snarere ansatte, da der også kan tænkes tjenester, der ikke er en traditionel præstetjeneste. Vi kan glæde os over en række af primært unge studerende, der uddanner sig på områder, som kan pege frem mod en ansættelse og tjeneste i vore menigheder. Vi har senest åbnet for forsøg med støtte til unge, der uddanner sig på uddannelser, hvor man ikke kan modtage SU.

Samtidig med at vi ønsker, at kaldet til tjeneste i menighederne bliver hørt, må vi erkende, at en række af vore menigheder ikke ser det som en mulighed at have en fuldtidsansat medarbejder. I fællesskab må vi overveje andre former for ansættelser end den traditionelle og samtidig overveje, hvordan vi kan styrke uddannelse af de lægfolk, der tjener i menighederne. Vi er overbeviste om, at vi i det nye år skal intensivere disse drøftelser. Heri vil Tjeneste- og uddannelsesudvalget og Mission i Danmark udvalget naturligt indgå.

*Medarbejder i International mission.* I december blev der opslået en stilling som udsendt medarbejder til Rwanda og Burundi. Efter Line og Rasmus Hylleberg vendte hjem i sommeren 2017, og Morten Kofoed i efteråret 2017 "flyttede" skrivebordet til Rwanda, er der behov for ny fast medarbejder, som vi håber kan tiltræde fra sommeren 2018. Det er vores klare opfattelse, at det er helt centralt for et stærkt og godt samarbejde mellem BiD og samarbejdspartnerne i Rwanda og Burundi, at der er en nær personlig kontakt.

*baptist.dk.* Vi står ved årsskiftet midt i samtalen om, hvordan vi fremover tilrettelægger vores kommunikation og herunder særligt vores fælles blad. Vi hører stor ros til vores blad i samtalerne, og et ønske om at *baptist.dk* er med til at styrke sammenhængskraften i vort kirkesamfund. Vi fortsætter drøftelserne frem til sommeren 2018, hvor vi vil lægge den endelige retning for vores bladvirksomhed.

*Faste.* I de kommende måneder forbereder vi os på påsken som kirkens største højtid. Som vi synger i den kendte julesang, så kommer fasten mellem jul og påske. Vi vil gerne opfordre til at tage godt mod fastematerialet, der er ude eller på vej ud i menighederne (som har bestilt dette!). Fasten minder os om, at vi som mennesker fik forskellige livsvilkår, og at vi, der har fået meget, har ansvar også overfor dem, der fik meget mindre. Vi håber, I får glæde af at bruge materialet i menighederne eller i hjemmene i fasteperioden.

I et nyt år er det vigtigste for BaptistKirken i al vores fælles virksomhed, at vi er i Hans tjeneste og bruger alle vore evner og gaver til at finde veje til "at gøre Kristus kendt".

BaptistKirkens ledelse sender de bedste nytårshilsner til alle medlemmer og venner i vore menigheder og ønsker

*"Velkommen Nytår og velkommen her".*

*Lone Møller-Hansen*

*Vibeke Dalsgaard*

*Lotte Holm Boeriis*

*Merete Gjerløv*

*Torben Andersen*

*Per Beck*