

NYTÅRSHILSEN fra BaptistKirkens Ledelse

Nytår 2023



Håb midt i krisetiden!

Vi lever i en brydningstid. En Corona-epidemi ledte direkte over i en ny virkelighed med krig i Europa. Begge dele tvinger os som mennesker og som kirke til at overveje, hvordan vi skal være til stede midt i den virkelighed, vi nu lever i? Når verden ikke er, som den plejer, og krisen kradser, sætter det nye krav til sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af verden. Hvordan hænger vi sammen, og hvorfor hænger vi sammen? Vi ved, at vi hører sammen i Jesu navn. Det kan intet rukke ved. Men det gør vi med alle kristne, så hvad er det, der særligt forbinder os som baptister? Som baptister har vi stillet spørgsmålet om sammenhængskraft, når vores kirkesamfund har stået over for udfordringer – eksterne såvel som interne.

I disse år går kirken i sin helhed tilbage i Vesten. Der er færre aktive i menighederne og flere kirker lukker. Den tendens kender vi alt for godt i Danmark, hvor vi i det forgangne år har set flere kirker lukke. Fri- såvel som folkekirkerne er udfordret. Vi er udfordret af tidsånden og ydre forhold som krig, geopolitiske konflikter og stigende sekularisering.

Men indre forhold udfordrer også det at være baptist i 2020'erne. BaptistKirken har gennem de sidste ti år mistet omkring 25% af medlemmerne i de gamle etnisk danske menigheder. Mange af menighederne får et højere og højere aldersgennemsnit, og kun enkelte menigheder har set fremgang i denne periode.

Et lyspunkt er, at flere migrantmenigheder er kommet til, og vi derfor er omtrent lige så mange baptister i Danmark i dag som for ti år siden. Når vi er udfordret på lokalt plan, rammer det også vores nationale arbejde. Der er færre til at bære opgaverne både lokalt og nationalt. Det kunne vi f.eks. mærke på sommerstævnet, hvor et af ungdomssporene desværre blev aflyst grundet mangel på ledere.

Selvom vi står overfor mange udfordringer, må det ikke efterlade os handlingslammede. Vi er som kirke aldrig uden håb, så vi er aldrig en håbløs kirke.

*Livet ville føles lyst som på en solskinsdag;
selv på mørke dage ville du mærke morgenlyset.
Så kunne du stole på, at der var håb for dig,
se dig trygt omkring og lægge dig til ro.
Jobs Bog, kapitel 11, vers 17-18*

Enhed i mangfoldighed

I de sidste to år har vi talt sammen om, hvem vi er som baptister. Det har været gode samtaler på tværs af menighederne, og vi er ved at være ved kernen af, hvad vi som baptister tror anno 2020'erne. Der er meget, der forbinder os, selv om vi på mange måder også er forskellige, når vi ser på etnicitet, geografi, teologi og spiritualitet. I år vil ledelsen på Landskonference 1 præsentere de 8 teser om baptistisk identitet, som vi sammen er kommet frem til, hvorefter vi for nu kan lægge den teologiske identitetssamtale ned et øjeblik for igen at samle bolden op i fremtiden.

Men tiden er NU til, at vi overvejer, hvad vi som baptistkirker vil sammen, hvordan vi udfylder vores rolle i Danmark? Hvordan understøtter BaptistKirken vores menigheder? Vi blev stiftet som en protestbevægelse, men vi har vundet den protest. Er der behov for en ny protest? Er der behov for en ny retning? BaptistKirkens ledelse arbejder lige nu på, hvordan vi skaber rum for at arbejde med forandring af vores kirkesamfund.

Som baptister i Danmark må vi stå sammen om at hjælpe, støtte og opmuntre hinanden til at være en kirke i fremgang. En kirke, som involverer sig lokalt såvel som nationalt. En kirke, som taler tidsånden imod, når der er behov for det, og som råber op for samfundets svageste. En kirke, der vil udleve evangeliet.

En af de ting, vi som Baptistkirken i Danmark kan overveje, er, hvordan vi får skabt en organisation, der bedst kan støtte menighederne, hvor mange kæmper med motivation eller skrantede økonomi? Hvordan kan vi bedre hjælpe med udrustning af præster såvel som frivillige ledere og prædikanter samt arbejde med at give menighederne inspiration til mission i deres nærområde? Vi har allerede BASIS og SCMT, men der er plads til en styrkelse af mulighederne.

Hvor ender det? Ja det ved vi ikke, men vi må huske på at have Guds rige for øje, at have det som baggrund i vores drømme og håb for Baptistkirken her i Danmark.

*Frygt ikke, for jeg er med dig,
Fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig,
Min sejrige hånd holder dig fast.
Esajas kapitel 41 vers 10*

Vi ønsker alle menigheder og samarbejdsorganisationer et godt og velsignet nytår – ja, et nyt år med de udfordringer, der følger med at være kirke i den tid, som Gud har sat os i – i vished om at Gud vil være med os alle dage.

Kærlig hilsen
BaptistKirkens ledelse

Per Beck
Formand

Vibeke Dalsgaard
Næstformand

Torben Andersen
Generalsekretær

Bodil Højbak Møller

Chin Chin

Moses Lal Bawi Peng

Christian Bylund

Jamie Lynn Cunningham