



## De otte teser

1. Vi er et fællesskab af menigheder, der sammen med alle kristne bekender troen på **Gud** som Far, Søn og Helligånd, der skaber, frelser, giver liv og vejleder. Vi tror, at Gud fuldt ud har åbenbaret sig i Jesus Kristus og igennem Helligånden fortsat åbenbarer sig.
2. **Bibelen** er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset af Jesus Kristus i bøn om, at det må ske under Helligåndens vejledning. Vi læser Bibelen individuelt og i fællesskab med ønske om at gøre dens budskab relevant i dag.
3. **Evangeliet** er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus er vores frelser. Gud viser sin kærlighed til alle i Jesus' liv, død og opstandelse. Evangeliet giver os håb for fremtiden, tro på, at en anden verden er mulig, og skaber en glædelig forventning om de dødes opstandelse og det evige liv.
4. **Menigheden** er en forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. I nadverens fællesskab, hvor vi sammen fejrer Jesus' død og opstandelse, bliver vi ét med Kristus og hinanden.
5. **Dåb** finder sted på baggrund af personlig tro og bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. I dåben indvies vi derfor til et liv i efterfølgelse af Jesus, hvor vi tjener med de gaver, Gud giver os.
6. Kirken tager del i Guds omsorg for verden. Det sker på flere måder, fx gennem forkyndelse, gudstjenestefejring og fælles liv, samt i **diakoni og mission**, lokalt og globalt.
7. Troen på evangeliet og tillid til Jesus gør os myndige og sætter os fri til at leve, tro og tænke frit. Fordi vi er ét i Kristus, har vi lige ret til at **tro og handle** i overensstemmelse med evangeliet. Derfor lytter vi til hinanden og respekterer indbyrdes forskelle.
8. Som en del af Guds universelle kirke er vi ét med alle kristne. Vi opfordrer derfor til **økumenisk** samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder.

Vedtaget på Landskonferencen den 17. juli 2023