

FASTEN 2018



Værdier,
vi bygger på



Du sidder med fastematerialet 2018 i hånden

Fasteperioder med strenge regler for tidspunkter og indhold blev nedtonet efter reformationen, idet Luther så reglerne som en slags gerningsretfærdighed og dermed i modstrid med „nåden alene“, og for mange i dag har fasten kun en mindre praktisk betydning.

Hverdagen opleves ofte hektisk og krævende. Vi er „på“ i alle døgnets timer, og vi tillader os ikke at lægge de daglige krav til sig selv hverken søgne- eller helligdage. I en sådan travl hverdag kan fasten blive en periode, hvor vi standser op og giver os tid til refleksion til tjeneste. Vi kan vælge at planlægge perioder, hvor vi afstår fra noget af det, der traditionelt fylder vores hverdag: spise, drikke, digitale medier m.m. for at give tid og ro til den fordybelse, der kan give nye elementer og ny refleksion i menneskelivet og livet i forhold til Gud.

Fastetiden må også minde os om, at vi blev sat i en del af verden, hvor det at faste eller ik-

ke faste blev et muligt valg for os, mens mange andre steder i verden blev det at spise eller ikke spise ikke noget valg – for der er ikke noget at vælge.

Fastetiden må minde os om, at Gud gav os et medansvar for næsten – den ven vi aldrig har mødt – og for den svage i vores nære sammenhæng, både når det gælder at sikre de daglige fornødenheder og det glade budskab gennem evangeliet.

„Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesker spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det, I kalder faste, en dag til Herrens behag?

Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne, og ikke vender ryggen til dine egne.“

Esajas 58,5-7)

Det er forskelligt, hvordan vi vælger at tage fastetiden til os. Lad fastematerialet blive en anledning til, at vi trænger ned i Bibelen, og med bevidstheden om at vi fik meget givet og har ansvar for den verden, Gud skabte og elsker – ikke blot i 40 dage, men hver af årets dage.

ONSDAG 14. FEBRUAR

Af Ebbe Holm

Formand for International Mission



„I have a dream“ – stadigvæk

Borgerretsforkæmperen, baptistpræsten Martin Luther King Jr.'s berømte tale i Washington i 1963 blev skelsættende for mig. Som den markante repræsentant for kampen for retfærdighed, lighed og fred på et ikke-voldeligt grundlag formulerede han min tro.

Jeg henter stadig inspiration i en lang række af hans taler og prædikener, som jeg lytter til på YouTube. Især „I have a dream“.

Som baptister er vi forpligtet i den fortsatte kamp for udsattes og minoriteters lige rettigheder og om menneskers fredelige sameksistens uden anvendelse af våben.

Bøn

I en verden og i et samfund, hvor mennesker og minoriteter lever afskåret eller afvist fra adgangen til retfærdighed, lige værd og fredelig sameksistens beder jeg om styrke til at bevare min drøm om og tro på at din retfærdighed vil leve i mig.



Af Per Beck

Formand for BaptistKirken

Baptistkirken i Danmark – et godt sted at være



Af Jean Bosco Migabo
Studerende på 3K

Jeg blev født i Rwanda i det Centrale Afrika. Selv om over 90% af Rwandas befolkning er kristne, er der alligevel krig, had, konflikt, diskrimination mellem to etniske grupper: Hutuer og Tutsier. De glemmer altid, at de er skabte lige og i Guds billede.

Kort sagt er jeg klar over, at Guds kærlighed og omsorg fylder mit hjerte. I mit liv betragter jeg Gud som et mirakel, der opfylder mit liv med tro, håb og optimisme for fremtiden. Helligånden har vist mig værdier, jeg skal bygge mit liv på – Kærlighed i stedet for had – Tilgivelse i stedet for hævn – Fred i stedet for konflikt.

Jeg læser nu på 3K, hvor jeg har størst fokus på kristendommen. Jeg håber, uddannelsen vil gøre mig til en stærk ressource i vores kirkesamfund og i forholdet til min næste.

TORSDAG 15. FEBRUAR

Bøn

*Kære Gud, himmelske Far,
vi takker dig,
fordi du har skabt os i dit billede.
På grund af din kærlighed
har du sendt din eneste søn,
Jesus Kristus, til os, for at vi kan blive frelst.
Alligevel har mange af os fornægtet ham.
Tilgiv os Jesus.
Vi beder for, at du lærer os kærlighed
så vi sammen kan vandre din vej
Og vi beder for,
at vores kirke altid må være levende.
I Jesu navn, amen.*

FREDAG 16. FEBRUAR

En væsentlig værdi i mit liv er at have fået del i en levende og personlig tro på Gud. En tro, der sætter dybe spor i mit hjerte og hverdag. Dybere end alle sporadiske følelser og tanker. En tro på Guds kærlighed og gode vilje for mig, som selv svære perioder ikke har kunnet røkke ved. Fordi som jeg tror og har lært Gud at kende, så vil Gud ikke det onde i verden, men derimod er han nærværende midt i lidelsen og det svære. Gud er der for mig / os!

Et vendepunkt var, da jeg som ung bekendte min personlige tro på Jesus som Frelser og Herre ved at lade mig døbe. Et gennembrud med erfaringer af Helligåndens fylde og nærvær fulgte i årene efter og et kald til tjeneste for Ham, som gav mig en levende og personlig tro!

Der er al grund til at sige tak!

Bøn

*Fader, Søn og Helligånd,
tak, at du er den, du er.
Tak, at du er lige her og nu!
Hjælp mig med at tro
med en levende personlig tro!
Amen.*



Af Torben Andersen
Medlem af BaptistKirken ledelse

En levende personlig tro

LØRDAG 17. FEBRUAR

„Se, i mine hænder har jeg tegnet dig“

Esajas 49:16.



Af Bodil Højbak Møller
Teologistuderende

Dette omsorgsfulde skriftsted fik min mormor til mig den dag, da jeg blev født! Hun bad altid om et særligt skriftsted til sine børnebørn, den dag, hvor vi blev født.

Et løfte fra den almægtige Gud i himmelen om, at jeg er unik for ham, og han har tegnet mig i sine hænder. Et unikt løfte til mig, men også til dig og alle andre.

Gud lover os ikke et liv med evig medvind på cykelstien eller et liv fritaget for savn og smerte, men han lover os, at han altid er med os.

Bøn

Tak almægtige Gud og evigt elskende far, at du har tegnet mig og alle dine børn i dine hænder.

Lad det altid fæstne rod i mit hjerte.


 SØNDAG 18. FEBRUAR
1. SØNDAG I FASTEN

Hvem er størst?

Dagens tekst

Luk. 22,24-32

Dagens sang

Af Kristian Østergaard, 1891

Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!

Dagens bøn

Jesus, du er herre – jeg er ikke.

Jeg ønsker, at leve som en kristen, som ikke lader sig bestemme af denne verden, men af dit rige.

Tilgiv mig, herre, når jeg gør mig selv til verdens centrum. Tilgiv mig, når alt jeg tænker på, er mig selv, mine drømme, mine behov.

Giv mig en lyst til at vælge det næstbedste, for at andre kan få det bedste. Giv mig lyst til at give, for at andre kan få. Giv mig lyst til at give af mig selv til andres glæde og til din ære.

Jesus, hjælp mig til sunde og sande tanker om mig selv, hverken for store eller for små, og hjælp mig til at ligne dig, i stort og i småt.

Tak, at du har mit liv i dine hænder – hele mit liv – og at du har tjent mig og bevarer mig, indtil dit rige kommer.

Amen

MANDAG 19. FEBRUAR

At have et hjerte for, at mennesker må lære Jesus at kende!



Af Anders Hyldgård
Præst i
Pandrup Baptistkirke

En oplevelse, der „forfølger mig“, var inden et møde, hvor jeg sammen med en anden bad om, at Gud ville gøre noget igennem mødet.

Da jeg kom, var mødet afløst, og i stedet så vi „Prinsen af Egypten“. Under filmen skulle jeg på toilettet. På vejen var det, som om en stærk sorg overvældede mig, så halvvejs fremme brød jeg sammen og faldt i gråd til jorden.

Et utal af tanker for igennem hovedet: Det er pinligt det her! Hvorfor græder jeg? osv.

Midt i dette mylder var det, som om Gud sagde: *Nu har jeg ladet dig mærke en flig af den sorg, jeg har over dem, der ikke kender mig!*

Nu 20 år efter, udfordrer denne oplevelse mig stadig.

Bøn

*Gud grib i dag fast i mig
og fyld mig med en tillid til,
at du til alle tider kan og vil mig det godt,
så jeg tør lade dig skubbe mig!*



TIRSDAG 20. FEBRUAR

Jeg bygger mit liv på Guds ord og på Guds løfte



Af Emil Lauge Ibsen
Landsformand for
Baptisternes Afholdsmission

Bøn

*Herre,
giv mig Helligåndens lys
over Ordet og Helligåndens kraft
til at fortælle Jesus-historien,
så andre mennesker forstår det.
Forøg din kærlighed i mig,
så den kan smelte modstanden
mod at overgive sit liv til dig,
Jesus Kristus.*

*Lad troen på Jesus styrkes dagligt
og lad håbet om det evige liv
sammen med dig, Jesus,
lyse over hele min livsvej.*

Amen.

Jeg stoler på Guds Ord som det, der alene kan vise mennesker vejen til Gud gennem *tro, håb og kærlighed*.

Bibelen er den eneste bog, der fortæller om *vejen til Gud og vejen til himlen*, hvem, der har skabt os, med hvilket formål Gud har skabt os og at vi har en levende frelser, der vil frelse ethvert menneske, der påkalder Ham. *Rom 10,9-11*.

Personlig overgivelse og indvielse til Gud og hengiven nærhed med Gud gennem tro på og efterfølgelse af *Jesus* i Hans kaldelse til mig.

Herigennem kan jeg vinde min næste gennem tillid og venskab og få lov til at fortælle historien om Jesu Kristi kærlighed, som er blevet mig til del.

ONSDAG 21. FEBRUAR

At høre Helligåndens stemme



En eftermiddag skulle jeg være i kirken til fælles bøn. Pludselig kommer en tilskyndelse til at besøge en bestemt person, og den bliver mere og mere påtrængende.

Jeg ser på klokken og kan se, jeg kan nå det. Jeg cykler af sted, det småregner, skulle jeg droppe det? Nej, jeg fortsætter.

Ved ankomsten bliver jeg budt velkommen i den hyggelige stue – det var dejligt, du kom. Vi får en snak om vejr og vind, men kommer ind på livet med Kristus og evigheden. Jeg fortæller om en bog, jeg har læst: „Himlen findes virkelig“. Jeg fortæller om nogle af de oplevelser, jeg selv har haft med Kristus. En rigtig dejlig snak, og jeg fornemmer, Kristus er ved vor side.

Midt i samtalen siger hun: „Det er egentlig underligt, du kommer, for jeg har lige bedt

om, at der måtte komme en og tale med mig“. Der går det op for mig, at det var Helligåndens stemme, der havde mindet mig om dette besøg. Vi slutter med at bede sammen, og jeg lyser velsignelsen.

Bøn

Herre, må jeg ikke så meget bede om din velsignelse, som at være til velsignelse for andre. I Jesu navn. Amen.

*Af Erland Grarup
Formand for
Mission i Danmark-udvalget*

TORSDAG 22. FEBRUAR

Guds barmhjertighed

Noget af det vigtigste for mig er Guds barmhjertighed.

En aften i oktober 2004 var jeg i Taizé, Frankrig. Her sang den store forsamling: „Herrens barmhjertighed skal til evig tid være min sang“.

Det forandrede rigtig meget for mig. Fra det øjeblik vidste jeg, at jeg fremover skulle prædike, skrive og tale om Guds barmhjertighed. Som det helt afgørende, jeg skulle bygge mit liv på. Det er sådan en rig gave i mit liv.

*Af Poul Asger Beck
Præst i Silkeborg Baptistmenighed*



Bøn

Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig.

Gud gør en forskel i det små, så det bliver det store



Af Rasmus Højmark
Formand for BBU,
Baptisternes Børne- og
Ungdomsforbund

Når vi planlægger arrangementer i kirken, handler det ofte om, at vi skal samle så mange som muligt, og kommer der færre end dem, vi forventede, betegner vi det som en fiasko, vi glemmer at se dem, der faktisk dukkede op.

Jeg stod selv i en årrække for et af sporene på sommerstævnet. Det sidste år, jeg gjorde det, kom en dreng hen til mig og fortalte, at han blot ville sige „tak, nu havde han endelig lært Jesus at kende“. I flere år havde målet væ-

ret at lave tingene større og vildere, men i det øjeblik gik det op for mig at lige præcis, dette moment var det, som det hele handlede om, at en er kommet tættere på Gud, ikke at mange er kommet det, men bare 1.

Min egen bøn for mit liv og for alle andres er, at vi må blive ved med at jage det moment, hvor vi gør en forskel i blot ét menneskes liv.

Vi skal være og gøre en forandring i denne verden, et menneske ad gangen.

Bøn

Kære far,
hjælp os med at være tro i det små,
så vi ser dem, der virkelig trænger til dig og ikke lader os forblinde af mængder.

Jesus er det menneske, Gud ville være, hvis han var et menneske.

Det kaldes inkarnation: at Gud fik krop som et menneske.

Jesus' liv fortæller os, at Gud er levende og elskende til stede blandt mennesker. Gud vil os det godt og sætter sit liv ind på, at mennesker skal opleve kærlighedens liv og sandhed.

Men historien om Guds liv som menneske er ikke en ugebladsnovelle, for Gud er ikke tandløs, og Jesus har en mening om, hvordan det sande menneske skal leve.

Det kom til at koste ham livet.

Bøn

Elskende Gud,
jeg takker dig for livet.
Jeg betror mig selv og mine kære
i dine hænder.
Hold du os fast.
Amen

Af Hanne Kiel
Redaktør af baptist.dk



Gud fik krop i verden



Dagens sang

Af Einar Billing 1922 og Holger Lissner 1973-1995, Den Danske Salmebog 677
 Kan høres på www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/677

1. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte,
 min sjæl, du skal juble for Gud!
 Send bort al din angst og din smerte
 på Guds, den Almægtiges, bud!
 Lad andre kun sukke og stride,
 men du, som har Gud ved din side,
 bør bryde i lovsange ud.

2. Husk, alting for intet han gav dig,
 og stadig det bedste dig sker.
 Den byrde, du bar, tog han af dig,
 nu intet kan skade dig mer.
 Så skal du i tvivl ikke tøve,
 men dristigt Guds kærlighed prøve,
 til Himmelen åben du ser.

3. Ser øjet Guds Himmel den klare,
 og sætter til ham du din lid,
 da får du en tryghed i fare
 og mod i hver kommende strid,
 ja, villigt dit liv kan du miste
 og give dig selv til det sidste,
 din kraft i dit kald og din tid.

4. Kom, vær hos mig, himmelske Fader,
 min styrke jeg låner af dig.
 Når kræfter og mod mig forlader,
 hvordan skal jeg da finde vej?
 Jeg ved, at du aldrig kan svige,
 mens jeg ville vakle og vige,
 om ikke du bliver hos mig.

5. O Jesus, den fred, jeg begærer,
 den finder jeg bare hos dig;
 for uroen i mig jeg bærer,
 den driver mig bort fra min vej.
 Min tro som en boble kan bryde,
 men din har holdt stand til det sidste.
 O Herre, så tro du for mig!

6. Din hellige Ånd må du sende
 og indblæse liv i mit ler,
 han kan min fortvivlelse vende
 og vise mig dig, som du er.
 I angst og i afmagt og smerte
 skal han tale trøst til mit hjerte,
 at du, Herre, end er mig nær.

SØNDAG 25. FEBRUAR
 2. SØNDAG I FASTEN

Dagens tekst

Mark 9,14-29

Vi tror, hjælp vores vantro

Dagens bøn

*Kære himmelske fader,
 vor skaber Gud
 Jesus Kristus,
 du, som giver os tro,
 vi beder dig:
 Vi tror, hjælp vores vantro.*

MANDAG 26. FEBRUAR

*Af Rasmus Jonstrup Hansen
 Præsteaspirant, Bethelkirken Aalborg*



Bøn

*Jesus, hjælp mig følge dig,
 om det så vil koste mig
 magelighed, penge eller mit liv.
 Du er bedre end alt det,
 som verden kan give mig.*

Det var vinterferie i 2008. Jeg var begyndt at komme i kirken inde i Aalborg midtby et år forinden. Nu sad jeg her igen. Præsten prædikede, men jeg hørte ikke efter.

Mine tanker var et andet sted, nemlig på et bestemt bibelvers. Det vers, der udfordrede mig så meget. Det vers, der fik mig til at overveje, om jeg overhovedet ville tro på Jesus.

*„Hvis nogen vil følge efter mig,” starter Jesus,
 „skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.” (Mark 8:34)*

Er Jesus virkelig det værd at slippe alt for? Koste hvad det vil? Endda mit liv? Og pludselig gik det op for mig: Ja, for ingen er som Jesus. Og jeg gav slip på alt, og jeg vandt det største.

Koste, hvad det vil

Giv aldrig op



Af Sambuh Langle
Studerende på 3K

Min barndom var svær, for jeg boede på en buddhistisk munkeskole. Ved min hjemkomst var min far blevet arresteret i Malaysia for at demonstrere for Burma.

Min mor var nu alene med 6 børn. Hun fortalte altid om Guds kærlighed, men jeg var ulykkelig, fordi jeg blev moppet. Efter et år mødte Gud mig. Jesus sagde: „Jeg elsker dig!“

Min far ringede og sagde, at han var i Danmark. Vi rejste til Malaysia og her kom jeg i fængsel. Men det førte til, at jeg fik mulighed for at bede med andre kristne og dele Guds ord.

I 2007 kom vi til Bornholm, og nu er jeg i gang med 3K-uddannelsen på Diakonhøjskolen.

Mange gange har jeg tænkt på at give op, men Gud havde planer for mig. Trods store problemer skal man aldrig give op.

„Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.“
(Jer. 29:11).

TIRSDAG 27. FEBRUAR

Bøn

*Kære Far,
jeg er glad for at være dit barn,
som du har passet på.
Jeg beder dig være forældre for dem,
som mangler omsorg,
være læge for de syge,
bedste ven for de venneløse og ensomme.
Velsign Danmark og Myanmar.
Jeg beder om
fred, glæde og kærlighed i hele verden.
Jeg beder i Jesu navn.
Amen.*

ONSDAG 28. FEBRUAR

Der hang et opslag i Boston. Bodil, vore to drenge og jeg var på studieorlov. Julen 1980 nærmede sig. Mennonitter i Pennsylvania inviterede udlændinge, der skulle holde deres første jul i USA, på 14 dages juleferie. Menighederne indbød i alt 80 udlændinge. Logi fik vi i private hjem.

Vi boede hos et elskeligt ældre ægtepar. Til gudstjenesten sad kvinder og mænd adskilt i kirken. Det hele var anderledes. Dagen gik uden megen julefest. Men med stor gæstfrihed bl.a. med busture rundt i „amish“-landet.

En aften spurgte jeg vort værtspar: „Hvorfor har I inviteret os?“

Jeg fik et lavmælt svar: „Véd du ikke det? Du må da kende Matthæus 25: I er fremmede, så vi tager imod jer.“

Vi glemmer aldrig Paul og Katrine – og Mennonitterne.

Bøn

*Herre, lær os det stille vidnesbyrd.
Og lær os at handle efter dit Ord.
Hvor vi bor og bygger, her hos os!
Amen!*



Af Bent Hylleberg
Tidligere formand og medlem af Teologisk Forum

Vi var fremmede ...



Af Mikkel Nilsson
Spejderchef, DBS, Danske
Baptisters Spejderkorps

Arbejdet med at stå for spejdernes patruljeledertræning har vist mig, hvordan jeg har været med til at forandre unge menneskers liv til det bedre.

Når et ungt menneske med de udfordringer, store som små, teenagelivet giver, pludselig kommer til den erkendelse, at han kan lede andre mennesker igennem helt konkrete opgaver, at hun kan få en ellers meget forskellig gruppe til at samarbejde om det samme mål, samt se at de danner respekten for andre menneskers værdi i et fællesskab.

Der bliver det pludselig meget håndgribeligt, hvorfor jeg stadig brænder for spejderlivet.

TORSDAG 1. MARTS

Bøn

Lær os gode Gud:

At tjene dig, som det er dig værdigt

At give og ikke regne hvad det koster

At kæmpe og ikke være bange for sårene

At virke og ikke længes efter hvile

At arbejde og ikke spørge efter belønning

Uden det alene at vide, at vi gør din vilje

Ved Jesus Kristus, vor Herre

Amen

Når mennesker forandres



FREDAG 2. MARTS

Jeg takker for hver dag

Jeg har fra barns ben af været en del af den lokale menighed i Odense. Tidligt fik jeg opgaver her, og efter at jeg forlod arbejdsmarkedet i 2009 for at gå på efterløn og samtidig også var blevet skilt, så tænkte jeg meget over min fremtid. I samråd med Gud påtog jeg mig en hel del opgaver i den lokale baptistmenighed, i BiD, i en tjeneste som Gideonit samt i en Taize-forsangergruppe.

Disse ting vil jeg fortsætte med, så længe Gud giver mig kræfter til det. Netop m.h.t. helbredet, så blev jeg i 2013 opereret for kræft, men fordi jeg kom tidligt (og fordi Gud var god mod mig), så kunne man fjerne det syge område - og uden jeg skulle have nogen form for efterbehandling, men blev erklæret rask.

Jeg er nu glad for hver en dag, jeg har og kan få lov til at tjene. Tak til Gud for kræfter indtil denne dag.

Bøn

Herre, gør mig til redskab for din fred.

Lad mig bringe kærlighed,

hvor hadet råder.

Lad mig bringe tilgivelse,

hvor uret er begået.

Lad mig skabe enighed,

hvor uenighed råder.

Lad mig bringe tro,

hvor tvivlen råder.

Lad mig bringe glæde,

hvor sorg og bedrøvelse råder.

Af Torsten Wendel-Holm
Formand for Integrationsudvalget



LØRDAG 3. MARTS

Jeg vågnede tidligt ...



Af Jamie Lynn Cunningham
Medlem af redaktionen baptist.dk

Bøn

*Kære himmelske fader!
Tak, fordi du skabte os
til at være i fællesskab med dig og andre,
som vi er og ikke til perfektion.
Tak, fordi du kalder os til frihed fra frygt
hver dag.
Amen.*

„Tak, Gud! Jeg nåede de 40 år!“ Sådan havde jeg det også, da min datter fyldte 10 år.

„Tak, Gud, fordi jeg nåede at opleve denne dag!“ Sådan havde jeg det, da jeg vågnede fra narkosen for tre år siden, 10 dage efter, at jeg havde fået at vide, at min svulst i rygmarven i nakken voksede og skulle ud ... at jeg nok skulle tegne et børnetestamente og „ordne det hele“.

Jeg har absolut ikke været så taknemmelig hele mit liv, tvært imod har det været en sej kamp. Nogle dage i min nye handicap tilværelse er stadig sådan en kamp.

Men jeg husker, at en sagde til mig, „Hvis ikke Gud stadig skulle bruge dig, var du nok ikke nået hertil på denne måde.“

 SØNDAG 4. MARTS
3. SØNDAG I FASTEN

Vælg i dag, hvem I vil ære!

Dagens tekst

Joh. 8, 42-53

Dagens bøn

*Herre! Tak, at du kom fra din og vor himmelske Far for at oplyse og oplive os.
Vi bekender, at der er så meget ondt i vort liv, som vi ikke begriber hører med.
Tak, at du talte Den onde og hans ondskab midt imod på din vej til Jerusalem.
Og tak, at dit Ord taler sandt, når det forklarer meningen med det liv, vi lever.
Vi be'r: Lad os altid adlyde og tjene den Sandhed, som Du er og bringer til os.
Gør os til ægte mennesker, der kæmper mod det onde til liv og glæde for andre.
Lad os følge Dig, lad os tjene i din Ånds kraft – og lad os ære din himmelske Far!
Amen!*

Dagens sang

Tekst af N. F. S. Grundtvig, 1853-55
Melodi af Willy Egemose

1. Gud, vi er i gode hænder, dine hænder, gode Gud! som alt ondt med visdom vender, så det godt må falde ud, trods al synd og død og pine, godt for dig og godt for dine.
2. Synd og død og Helveds plage, al vor magt mod dem er tant, kaldtes en af dem den svage, os dog brat den overvandt.

www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/gud-vi-er-i-gode-haender
Kan høres på

Helten under korsets mærke,
han alene bandt de stærke.

3. Synd og død og Helveds plage,
som med ret ej kom ham ved,
bar kors-helten uden mage,
bandt dem med sin kærlighed.
Aldrig mer de dem kan skade,
som i Jesu navn dem hade.

4. Gud, vi er i dine hænder,
kærlighedens hænder to;
sandhed du og nåde sender
til med fred hos os at bo.
Vige må for dem tilbage
synd og død og Helveds plage.

5. Dine hænder, sang de ældste,
er din Søn og Helligånd,
thi med dem vor sjæl du frelste,
løste vore trællebånd,
og af dem på barnesæde
evig mættes vi med glæde.

MANDAG 5. MARTS

Alle har brug for omsorg og hjælp



Af Birk Christensen
Forstander
Tølløse Privat- og Efterskole

I 1971 fik jeg som 19-årig mulighed for at være frivillig i Burundi. Jeg er ærligt talt ikke i tvivl om, at nytteværdien af mit ophold var meget begrænset. Til gengæld har det år formet mit liv på afgørende vis.

Jeg måtte forlade Burundi i utide på grund af massakrerne på Hutuerne i 1972. Tre uger senere var jeg gæst i et amerikansk middelklassehjem i USA. Kontrasten mellem de to verdener var næsten mere end jeg kunne kære. Resterne fra et måltid kunne jo brødføde en hel familie i Burundi i en uge, og så var det ikke engang udtryk for fråseri, men bare almindelig hverdag for en amerikansk familie.

Mange år senere blev jeg spurgt om, hvad der var værst: at være et omsorgssvigtet barn i Danmark eller et fattigt barn i et U-land. Mit svar var, at når man er faldet i et hul og ikke

kan se himlen, er det lige meget hvem, der har gravet hullet eller hvor dybt det er. Når man ikke kan se himlen, har man brug for omsorg og hjælp.

Bøn

*Gud giv mig styrke
til at se mine medmennesker
og til at give af mig selv
og mit eget til dem,
der ikke har noget håb.*

TIRSDAG 6. MARTS

Tak for de glimt vi får



Af Ulla Holm
Regnskabsfører i BaptistKirken

Et bibelvers, som ofte dukker op i mine tanker, er Paulus' ord om, at indtil det fuldkomne kommer, erkender jeg stykkevis. Det kan på den ene side være ord til frustration, for vi vil jo gerne forstå livets mening og kende svarene på de store spørgsmål.

På den anden side er det ord til trøst, for de betyder, at jeg ikke forventes at have svar på alt. Intet menneske kender Gud fuldt ud, men vi må være taknemmelige for de glimt af erkendelse, der bliver os til del hver især.

Bøn

*Tak Herre,
at jeg en dag skal kende dig
og sandheden fuldt ud.
Giv mig visdom til, indtil da,
at bruge de stykkevise erkendelser,
som du giver mig, i
tjeneste for dig.*



Af Bente Højris
Præst i Brovst Baptistkirke

ONSDAG 7. MARTS

„Er du sådan en, der hjælper dem?“



Sådan spurgte apotekeren mig, da jeg forklarede den situation, som min sorthårede, ikke dansktalende veninde stod i.

Tjaa, det er jeg vel, selvom hun for mig ikke er en af *dem*, men en af mine venner, der bare er født under helt andre livsvilkår, end jeg er.

„At være én, der hjælper“, det er da slet ikke så dårligt et tilnavn. Det vil jeg gerne være, for det er sådan Jesus selv var, og det er sådan jeg tror, han ønsker, at jeg skal leve!

Det svære består bare i at stoppe op i tide. At give Gud mulighed for at fylde mig op med både hvile og kræfter, så jeg ikke selv går i stykker på at være „den, der hjælper“!

Bøn

*Kære Gud!
Tak, at du er den, der hjælper!
Hjælp mig, at hente kræfterne fra dig,
når der er én på min vej,
der trænger til hjælp.
Hjælp mig at se klart,
og at få øje på dine løsninger!
Amen!*

TORSDAG 8. MARTS

At kunne forbavses

En dag i sommeren 2017 gik jeg i Aarhus Midtby. Denne dag var som de fleste i 2017, for ud af ingenting begyndte et voldsomt regnvejr. Alle løb i tørvejr tæt op ad butiksfacaderne og stod der med den samme tanke om, at det da var irriterende det her vejr.

Men én havde ikke søgt ly. En pige stod med udstrakte arme og øjnene rettet mod himmelen, mens hun drejede rundt om sig selv. Lidt efter kom en større pige ud fra sit halvtag. Og kort efter kom deres mor ud til dem. Sammen stod de der i regnen og blev overvældede af verden. De havde mod på verden og alt, den kan overraske os med.

En pige, som lod sig forbavse af verden, som gik mod strømmen af „sure våde mænd“

som jeg selv. En pige, der inspirerede mig til at se anderledes på tingene, verden mennesker Gud menighed

Markus 10, 13-16

Bøn

*Herren velsigne dig og forbavse dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.*



Af Christian Bylund
Teologistuderende

Af Johannes Aakjær Steenbuch
Formand for Teologisk Forum

FREDAG 9. MARTS

Guds nåde – uendelig bred og dyb



Meget af mit teologiske arbejde drejer sig i virkeligheden om to aspekter af én sag: Den uendelige bredde og dybde af Guds nåde.

At vi er frelst af nåde betyder, at vi frelses af det, som Gud har gjort i Jesus, og ikke på grund af os selv – hverken vores gerninger eller tro. Troen kommer bagefter, som et tegn på nåden.

At nåden er uendelig dyb betyder, at der intet sted findes i os mennesker, som ikke kan berøres af Guds nåde. Vi har ingen mulighed for at gemme os for Guds kærlighed i sidste ende.

At nåden er uendelig bred betyder, at vi ingen grænser kan sætte for, hvem nåden når, og hvor og hvornår den slår til.

Bøn

*Kære Gud.
Vi beder dig
gøre det klart
for os,
at din kærlighed
er gratis,
og at din nåde
er dybere og bredere
end vi begriber.*

LØRDAG 10. MARTS

At finde Jesus i sangen

Af Lars Gaarden
Stævnechef 2018



Mit liv har så længe jeg kan huske tilbage, altid været præget af, at jeg er vokset op i et baptist-hjem. Vi gik i kirke – jeg gik i søndagskole – blev døbt som teenager, og kirken har derfor altid været en del af mit liv – men uden de helt store „slå-benene-væk-under-mig“ oplevelser.

Der hvor jeg efter mine teenageår har mærket, hvad evangeliet gør ved mig og andre er igennem gospelmusikken. Gennem de sidste 25 år har jeg på forskellige plan beskæftiget mig med gospel – og haft rigtig mange positive oplevelser med det. Oplevelser med kor-medlemmer der gennem gospelsang har fundet Jesus – oplevelsen af, at jeg genfinder min egen kristendom i sangen, er en følelse der gang på gang overbeviser mig om, at det er den rigtige vej at gå.

Min bøn er derfor også et vers fra en sang – More than anything – skrevet af Rick Robinson.

Bøn

*Jeg løfter mine hænder i beundring til dig
Du regerer på tronen
– for du er Gud og Gud alene.
På grund af dig er de overskyede dage væk,
og jeg kan synge denne sang til dig.
Jeg vil blot sige,
at jeg elsker dig mere end alt andet.*

SØNDAG 11. MARTS
 MIDFASTE SØNDAG

Jeg er livets brød

Dagens sang

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
 Tekst af Hans Anker Jørgensen, 1987
 Melodi af Merete Wendler, 1987
 Kan høres på dendanskesalmebogonline.dk

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Se, hvilket menneske, se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker udskuddet ind.
Brød til de sultende deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! | 3. Se, hvor han helbreder hjerte og krop.
Se, hvor han slider og slæber sig op.
Se, hvor hans kraft driver kræmmerne ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! | 5. Se, hvor han gør sig til brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din byrde til sin.
Mod til de modløse deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! |
| 2. Se, hvilken kreativ kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske ting, han har sagt.
Fest for de fattige! lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! | 4. Se, hvor han kæmper for frihed og fred.
Se, hvor han fængsles og dræbes derved.
Se, hvor han følger sin kærligheds bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! | 6. Se, hvilket menneske, se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber ondskabens rod.
Mærk, hvor hans Ånd driver dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud! |

Dagens tekst

Joh. 6, 24-37

Dagens bøn

Kærlige Far
Vi takker dig, fordi du altid er hos os på trods af, at vores liv tit bliver ødelagt af vore egne gerninger.
Vi beder dig, hjælp os til at vende os bort fra verdens fristelser og bekymringer og leve i tillid til dine gaver.
Giv os styrke og kræfter til at give dit ord og din kærlighed videre til mennesker, vi møder på vores vej.
 Amen

MANDAG 12. MARTS

Kairosøjeblikke i mission og udvikling

I mit daglige arbejde beskæftiger jeg mig med både mission og udvikling. En meget konkret ting, der nærmest har været en „kairos-oplevelse“ for mig, har været at se, hvordan spare- og lånegrupper kan forvandle selv de mest fattiges liv.

I disse grupper sparer man dels op og låner ud til hinanden – og det er godt! Det giver især kvinder et bedre liv rent materielt.

Men det, der har gjort allerstørst indtryk på mig, har været, når fattige kvinder beretter, at det er sammenholdet i gruppen, der betyder noget – og det at have nogen at bede sammen med og dele liv med, ja have en åndelig familie. Det er virkelig det, der gør en forskel i deres liv.

Bøn

Kære Himmelske far!
Tak fordi vi har så meget!
Tak fordi vi også har så meget, at vi har nok!
Hjælp os at blive bedre til at dele og til at kunne undvære.
Tak, at du viser os, hvad det er, der kan forvandle os og du lærer os at se det væsentlige.



Af Morten Kofoed
 International missionssekretær

Guds ledelse



I 2010 var min mand Jesper og jeg lige flyttet ind i vores nyrenoverede hus i Teglkås på Bornholm. Vi gik en aften tur til havnen og lige dér blev jeg fyldt af visheden om, at hér hørte vi hjemme.

En måned efter fik jeg kaldet til at blive generalsekretær i BaptistKirken. Uden følelsen af at høre hjemme, var vi måske flyttet til København, men nu vidste jeg, at hvis jeg skulle tjene BaptistKirken, skulle det være hjemmefra.

Det er hårdt at pendle, men ellers var Gospelfællesskabet Bornholm nok aldrig opstået.

TIRSDAG 13. MARTS

*Af Lone Møller-Hansen
Generalsekretær i BaptistKirken
Præst i Baptistkirken Bornholm og
i det tværkirkelige Gospelfællesskabet Bornholm*

Bøn

*Herre,
lær os at høre din stemme
imellem alle de andre,
og giv os mod
til at lade os lede af den.*

ONSDAG 14. MARTS

Faste og bøn hænger sammen

Fasten er en tid til at skrue ned for forbruget og skrue op for bønslivet. Det er en tid til at finde ind til troens kerne og troens fællesskab.

Af helt afgørende betydning for mit tros- og kirkelige engagement var dengang, jeg boede i Sydafrika og kom i slumkvarterernes kirker. Den materielle fattigdom var uendelig nedslående, men den åndelige rigdom og fællesskab overvældende. Jeg oplevede, hvordan kirken var et rum for bøn, bespisning og beskyttelse af dem, der intet havde eller måske endda var forfulgte.

Siden da har det altid været afgørende for mig, at gudstjenesten ikke kun holdes i kirken om søndagen, men at man altid er i Guds tjeneste ikke mindst i forholdet til mennesker, der lever i ensomhed og åndelig eller fysisk fattigdom.



*Af Mads Christoffersen
Generalsekretær
Danske Kirkers Råd*

Bøn

*Gud vor far.
Vær med os i fællesskabets rigdom
og ensomhedens fattigdom.
Mæt dem, der sulter.
Giv dit livgivende vand til dem, der tørster.
Vær med os alle!
Amen.*



Af Merete Gjerløv
Medlem af
BaptistKirkens ledelse

„Gud findes ikke, Han finder os“

Dette sprogligt finurlige udsagn har fulgt mig lige siden, jeg for nogle år siden deltog i et foredrag om den tyske teolog Bonhoeffer.

Det er ikke os, der skal finde Gud, nej Han finder os. Siden har jeg mødt synspunktet flere gange.

Holger Lissner udtrykker samme tankegang i salmen:

*Den Mægtige finder vi ikke,
den mægtige Gud finder os,
der famler og fægter i mørket*

Jesus er selv inde på samme tankegang, når han fortæller om det fortabte får, overtolderen Zakæus og andre lignelser.

TORS DAG 15. MARTS

Bøn

*Kære Gud
Tak for du hører de bange, der beder
Tak for du søger de blinde, der leder
Tak for du tager os ind i din favn.
Hjælp os til
at vi må dele denne tryghed med andre.
Amen
(Inspiration fra ovennævnte salme)*

FREDAG 16. MARTS

I mit arbejde blandt europæiske og mellemøstlige baptister er det mest opmuntrende at se mænd og kvinder og deres kirker, der søger at være trofaste i at følge Jesus Kristus i discipelskab, selv i de mest udfordrende og vanskelige omstændigheder.

For nylig var jeg i Irak og blev meget ydmyg af at høre historierne om Guds folk der. Forfulgt, drevet fra deres hjem og tvunget til eksil, følger de stadig Kristus og tror på hans løfte: „Jeg vil bygge min kirke, og helvedes porte vil ikke sejre over den.“ (Mattæus 16: 18)

Eftertanke

Bøn

*Herre Jesus Kristus,
hjælp os med at følge dig,
hvor rejsen kan føre os,
især når vejen er hård.
Amen*



Af Tony Peck
Generalsekretær i EBF,
European Baptist Federation





Af Gitte Elleby Jørgensen
Sekretær i BaptistKirken

Bønnens styrke

Jeg har haft lungekræft – en livstruende sygdom. Alligevel var jeg igennem hele sygdomsforløbet med undersøgelser, operationer og kemoterapi ikke bange for at dø! Jeg var bekymret for min mand og mine børn, og hvordan de skulle klare sig igennem forløbet, men mig selv var jeg ikke bekymret for.

Jeg var omsluttet af forbøn, og jeg tror, at Gud fra starten fortalte mig, at jeg ville komme godt igennem.

Ingen kommer igennem livet uden prøvelser, men i bønner kan vi få hjælp og styrke til at leve livet.

LØRDAG 17. MARTS

Bøn

Kære Gud

Tak, at du er med os i alle livets facetter.

Tak, at du giver os styrke til at leve livet.

Amen



SØNDAG 18. MARTS
MARIÆ BEDUDELSESDAG

Min sjæl ophøjer Herren

Dagens tekst

Luk. 1, 46-55

Dagens sang

Tekst af Eyvind Skeie, 1980 og
Peter Balslev-Clausen, 1993.
Melodi af Harald Gullichsen, 1980
Kan høres på
dendanskesalmebogonline.dk

Dagens bøn

Kære Far

Vi takker dig for den ubegribelige nåde

du har sendt os

ved at give din søn til vores frelse.

Lad nu Helligånden komme ind i vore hjerter

så vi kan fatte og glædes over,

at Jesus blev vores ven og bror.

Lad Jesus regere vores sind

så vi altid sammen må vandre af de stier

du har beredt for os.

Amen

1. Vi synger med Maria
vor store glæde ud
til ham, som gav os Jesus,
til Himlens høje Gud.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

2. Hans arm er stærk og mægtig,
med væld går han frem,
men ser de små og svage
og elsker netop dem.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

3. Han lar sin nåde strømme
mod sine børn på jord.
Han holder det, han lover.
Vi stoler på hans ord.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

4. Se, alle folk på jorden,
det storværk, Gud har gjort:
De sultne gir han gaver,
de rige sendes bort.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.

5. Istem den store lovsang
om al Guds kærlighed!
Syng glædens sang om Jesus
i tid og evighed!
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.



Af Kausila Subba
Medlem af
Pandrup Baptistkirke,
kvoteflygtning

Med Jesus som lærer

Jeg blev kristen i mit hjemland Bhutan efter at være blevet helbredt gennem bøn til Jesus. Senere måtte jeg flygte til Nepal, hvor jeg sad i flygtningelejr i 18 år. I Nepal blev jeg fængslet for at missionere for Kristus.

Jeg bad meget i fængslet. Mest bad jeg om at få lov til at lære at læse og miraklet skete. Regeringen i Nepal besluttede, at vi måtte undervise hinanden i læsning i fængslet. Det er den største glæde at kunne åbne sin Bibel og selv læse Jesus ord.

Nu har jeg sammen med min familie været 6 år i Danmark, og jeg glæder mig hver dag over, at jeg må læse Bibelen og jeg kan.

MANDAG 19. MARTS

Bøn

*Kære Jesus
Jeg takker for,
at du har været os nær i svære tider.
Tak for, at dit ord er bevaret,
så vi kan læse det også i dag.
Amen*



TIRSDAG 20. MARTS

Sommeren før, jeg startede på universitetet, havde jeg det utrolige privilegium at tilbringe otte uger på mission i landdistrikterne i Botswana. Disse uger nærede tre værdier, som fortsætter med at forme min trosvandring.

Den første værdi, som folk i Botswana lærte mig, var regelmæssigt at bede en simpel bøn: „Herre, vil du fylde mig med din kærlighed til mennesker?“ En anden værdi var styrkelse af Guds kirke gennem bøn, og den tredje er, at kristne altid er i mission. Det bibelske spørgsmål er ikke: „Er en kristen kaldet til mission?“, men: „Hvor kalder Gud mig som kristen til at være i mission?“

Lad os bruge tiden op til påske til at forny vores engagement i mission.

Bøn

*Herre, vi er taknemmelige
for din kirke overalt i verden.
Vi takker dig for, at der er steder med stor vækst.
Hjælp os med at høre din Ånd arbejde.
Vil du fylde os med din kærlighed
til mennesker både nær og fjern –
flygtninge, indvandrere,
de af en anden tro og de fra vores egen egn.
Ja, Herre, selv for vores fjender.
Vi beder for, at bøn og evangelisering
bliver styrket.
Giv os at kunne dele
hvad vi har fundet i din død og opstandelse:
livet.
Amen*

Tre værdier

Af Elijah M. Brown
Ny generalsekretær i
Baptisternes Verdens Alliance, BWA





Af Emmanuel Cinzah
præst i
Chin Baptist Church i Skjern
Chin-konsulent i BBU,
Baptisternes Børne- og
Ungdomsforbund

Et kald fra Gud

Hvorfor er vores sjæl så værdifuld? Den vil aldrig dø. Vi skal leve for evigt. Vores kroppe vil dø, men vores sjæl, de dele af os, der er lavet i Guds billede, vil aldrig dø. Vor sjæl – vores ånd – vil leve for evigt. For mig, der modtog og oplevede et kald fra Gud, vil der aldrig være noget andet, som jeg vil bygge mit liv på.

Gud har for nylig givet mig en vision om at bygge børnehjem i Myanmar, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Hjemmet hedder „New Life Center“ og er for brudte og fattige børn, som aldrig har hørt evangeliet om frelse og ikke har nogen adgang til uddannelse. Dette har jeg påbegyndt sammen med min familie. Vi håber det bliver til velsignelse for mange.

Bøn

Herre
– tak for din opfordring til mig om at tjene dig.
Brug mig i mit liv på jorden
til at vinde mange sjæle
som er mere værdifulde
end hele verden.
Når vi starter missionen i Myanmar
beder vi dig
velsigne at mennesker derigennem
får nyt liv i Kristus
og får adgang til uddannelse.
I Jesu navn.
Amen

Tidlig om morgenen er jeg på kontoret. Helt alene, men de andre kommer vel. I går pakke-
de vi den lille lastbil med tøj og andre gode sa-
ger fra Danmark. En del menigheder har været
afskåret fra kontakt gennem lang tid på grund
af bevæbnede militser. Nu har UEBBs ledelse
bestemt, de skal have besøg.

Mine ledsagere „har alligevel ikke lyst“ til at
tage med. Så jeg kører alene. En lidt spænden-
de tur. Der er helt folketomt på vejen indtil li-
ge 100 meter fra menigheden. Et sikkert tegn
på, at der er militser i området.

Trods skuffelse over, at jeg kom alene, fik
jeg en fantastisk modtagelse. Mere end for
alle de godter jeg havde med til dem. Og vi
holdt en glædesfest af en gudstjeneste sam-
men.

Den dag fik jeg bekræftet, at Gud er med os
hver dag og time. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg
havde englevagt med mig på turen. Og det er
i den forvisning, at jeg kan møde både dagen i
dag og morgendagen.

Gud svigter aldrig



Af Niels Christian Nielsen
Tidligere missionsær i
Burundi og Rwanda

Bøn

Far,
tak fordi du er hos os
med din englevagt under alle forhold.
Tak fordi du har styr på det
og det kan vi bygge vort liv på.
Amen

FREDAG 23. MARTS

Kirker kan forandre – kun Gud forvandler!



Af Claus Bækgaard
Præst i Roskilde Baptistkirke

„Den lokale kirke er verdens håb!“ er et udtryk mange kirker har taget til sig. De gør en stor indsats for at være lokal kirke ved at engagere sig i julehjælp, hjælp til flygtninge og andet socialt arbejde. Alt dette er godt.

Men – nemt glemmer vi forsættelsen af statementet: „– for den indeholder budskabet om Jesus Kristus.“

Kirken har fået betroet et budskab og er givet en opgave, som ingen anden organisation har fået: At forsone denne verden, ikke bare menneskene imellem, men også mennesker og Gud imellem ved at pege på budskabet om Jesus Kristus.

Bøn

Jesus,
du er hovedet på legemet – din kirke –
hjælp os at være din krop med arme og fingre,
der peger på frelsen i dig.



LØRDAG 24. MARTS

Jeg har altid ønsket, at den røde tråd, grundstenen, i mit liv skulle være at vise Guds kærlighed til de mennesker, der blev givet mig. Tjene familie, venner, børn, kvinder ja min næste med kærlighedsgerninger.

I 1. Joh. 4,10 står „Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder.“ Denne kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus, har vi fået lov til at give videre.

Ann Lund Christensen har malet et billede, som viser en kærlighedsflod fra Guds hånd, der snor sig om korset og fortsætter til mine hænder og så videre til andre. En fantastisk illustration på skaberens ufattelige kærlighed.

Den røde tråd ligger i Guds hænder, og jeg har en stærk tro på, at mit liv er i Guds hænder, og jeg kan hvile i den tro. „Tro, håb og kærlighed får vi kun af nåde.“

Bøn

Kære Gud.
Tak for denne dag du har givet os.
Hjælp os til at se det menneske
du sender på vores vej i dag.
Giv os dine kærlige øjne at se med,
så vi elsker hinanden.
Lad os leve endnu en dag i dit kærlige lys.



Af Lise Willer
Formand for Kvindenetværket

Værdier, jeg bygger mit liv på

Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn

SØNDAG 25. MARTS
PALMESØNDAG

Dagens sang

Tekst af K.L. Aastrup, 1958
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag

1. Ét vidste han om vejen frem:
den endte i Jerusalem;
og just som profetien lød,
dér endte den i kors og død.
2. Den vej han lydigt ville gå.
Han havde jo et mål at nå.
Og ingen fjendes vold og list
ham standsed eller gav ham frist.

Kan høres på dendanskesalmebogonline.dk

3. Men råbte én: »Du Davids søn,
forbarm dig, hør en tiggers bøn!«
det standsed Jesus på hans vej,
han kunne ikke sige nej.
4. Det er vor trøst i liv og død:
han røstes af en tiggers nød.
Og alt vort håb er gemt deri:
han kunne ikke gå forbi.
5. Det er den sande kærlighed,
der målet vil og vejen véd
og dog må standsed ved at se
sin næstes nød, sin broders vé.

Dagens tekst

Joh. 12, 1-16

Dagens bøn

Kære Far

*Vi takker for, at du lod din søn
ydmyge sig for vores skyld.
Tak for at han var lydige til døden.
Hjælp os i vores liv at holde fast i Ham og
lære samme tålmodighed og lydighed.
Send din Helligånd til os, så vi får blik
for de mennesker, vi møder på vores vej.
Lær os at række hånden ud
med hjælpsomhed og kærlighed,
så vi kan give din velsignelse videre.
Amen.*



Tak for samarbejdet

Arbejdet med at være tovholder for dette fasteprojekt har for mig personligt været en stor glæde.

Først og fremmest fordi så mange mennesker fra vidt forskellige stædeder i vores kirkesamfund beredvilligt har stillet op og været villige til at give os et glimt af deres liv, deres værdier og det, som de brænder for.

Jeg håber, det har givet mange tanker i den personlige andagt og anledning til samtaler i menighederne. Samtidig håber jeg, det har vist, at på trods af forskelle fra menneske til menneske tjener vi alle samme Herre.

Glædelig påske!

Vibeke Dalsgaard

Søndagsteksterne er sammensat af:
Bent Hylleberg
Johannes Aakjær Steenbuch
Simon Würtz Krath-Andersen
Vibeke Dalsgaard



Udgivet af Baptistkirken i Danmark, 2018
Redigeret af Vibeke Dalsgaard
Layout, omslag og prepress af Nils V. Glistrup