

Tænkt og sagt på vej til temadagen om trosoplæring

Bag invitationen til temadagen har mange givet deres besyv med. Det er sket på baggrund af afgagt, men også ud fra ønsket om forandring og nye tiltag. Her har vi samlet nogle af disse udsagn – beregnet til at tænke videre over ...

- BaptistKirkens ledelse mødes jævnligt med lederne fra Spejderkorpsset (DBS) og fra Børne- og Ungdomsforbundet (BBU). På en sådan samling efterlyste spejderne, at vi sammen tager denne udfordring op. Det er nødvendigt, sagde de, at vi tænker undervisning – en trosrejse i flere generationer – ind i menighedens fællesskab. Der er behov for at lægge arrangementer sammen, så vi ser, kender og inspirerer hinanden.

- Vi står ikke helt uden tiltag. BBU inspirerer bl.a. til børnekirke, 'familiespisning med børn', præ-teenage og teenage-arbejde. DBS støtter bl.a. familie-spejderarbejde, flok- og tropsarbejdet. Hertil kommer kurser for medarbejdere i begge forbund. Men der er ingen kontinuitet og der er tale om delvist parallelle forløb uden sammentænkning. Og det er sjældent forankret i det arbejde, der samles omkring menighedsrådets virke.

- Vi skal tænke trosoplæring som et langt forløb over hele barndommen. Kristendoms-klassen bør ses i sammenhæng med den undervisning, der går forud under børnenes opvækst. Vi har forsøgt flere modeller med kristendomsklassen. Imens ser vi, at nogle af vores teenagere følger deres kammerater 'til præst'. Tidligere gjaldt det nogle af 'de store spejdere', i dag gælder det også unge fra baptisthjem. Det betyder, at vore teenagere døbes i folkekirken – og derfor ikke knyttes til vores menigheder ved tro og dåb. Skal vi arbejde for en 'økumenisk model', hvor det at 'gå til præst' i folkekirken naturligt lægger op til dåb i de unges hjemmemenighed – med en festlig dåbsgudstjeneste også hos os?

- BBU arbejder målrettet med et undervisningsforløb fra spædbarn til 30-årig. Det er til dét, BBU har ansat Rasmus Elkjær Larsen som konsulent. Han kommer med erfaringer fra Missionsforbundet, hvor de er længere fremme end os på dette felt. Nyhedsbrevet skrev derfor for nylig: 'Vi håber alle menigheder har planlagt at deltage, for netop dette tema skal sikre vores fremtid som menigheder og kirkesamfund, siger Lone Møller-Hansen'.

- Teologisk Forum ser temadagen i sammenhæng med den nye bog 'Perspektiver på den kristne dåb', der udkom på LK1. Den kan anvendes både i kristendomsklassen, til undervisning af dåbskandidater og mere generelt i menighedens voksenundervisning.

- Fra planlægningsgruppen, der er sammensat af repræsentanter fra BBU, DBS og fra BaptistKirken, er vi spændte på, om I – i jeres menighed – vil forberede temadagen, tage del i den og tage ansvar for, at troen overleveres til næste generation hos jer?

**Hvem tænker og handler, når vi siger farvel til hinanden på denne temadag?
Hvad sker der i jeres menighed, når I kommer hjem fra inspirationsdagen?
Hvem samler op og vil bygge den fremtid, vi beslutter at pejde os frem imod?**



Temadag om trosoplæring for børn og unge

i Kristuskirken, Odense, lørdag den 29. september 2018

Invitation Program Samtaleoplæg

Hvem har ansvaret for oplæring i den kristne tro, når det gælder vore børn og unge? Hvor kan forældre regne med af få hjælp til at undervise deres børn fra babysalmesang til kristendomsklasse og dåbsforberedelse? Er det menighedsrådet, der har ansvaret? Er det præsten? Eller er det vores børne- og ungdoms-medarbejdere, der har opgaven, så det er landsforbundene – Børne- og Ungdomsforbundet (BBU) og Spejderkorpsset (DBS) – der skal på banen?

I mange menigheder synes det, som om ansvaret er faldet på gulvet mellem de nævnte partnere. Det vil vi samle op på, når vi mødes på denne temadag. Og så vil vi drøfte, hvordan vi løser opgaven i fællesskab. Vores udfordring er blevet formuleret sådan: 'Kun den menighed, der er bevidst om at overlevere troen til børn og unge, overlever!' – Velkommen til at drøfte, hvordan børn og unge bliver Jesu disciple i den kirkelige sammenhæng, hvori de vokser op.

På BaptistKirkens vegne

Per Beck, formand	Johannes Steenbuch, TF	Rasmus Elkjær, BBU
Bent Hylleberg, TF	Bodil Højbak Møller, TF	Lasse Åbom, DBS

Program

- 09.30 **Ankomst, kaffe og rundstykker**
10.00 **Velkomst, bøn og introduktion**
- 10.15 **Børn og unges trosoplæring – hvad er afgørende for os at vide?**
Ved Ida Dietz, cand.mag. Ida Dietz vil fortælle om baggrunden for projektet 'Børn i kirken', hvor Københavns stift arbejder med børns viden om kristendom og om religionssociologiske perspektiver for børns trosudvikling.
- 11.00 **Pause – hils til højre og venstre**
- 11.15 **Hvad går den lokale menigheds ansvar for trosoplæringen ud på?**
Ved Pia Søgaard, folkeskolelærer, præst, psykoterapeut og mediator. Pia Søgaard har arbejdet med trosformidling til børn og familier på mange måder og som konsulent på Missionsforbundets projekt 'Tro bygger bro'.
- 12.30 **Frokost**
- 13.15 **Vælg mellem tre seminarer, der handler om trosformidling**
Tre korte oplæg efterfulgt af samtale om trosformidlingens 'hvordan?'
1) 'Hvad er trosformidling og hvordan foregår den?' ved Bent Hylleberg
2) 'Trosformidling for alle generationer' ved Rasmus Elkjær Larsen
3) 'Dåbsforberedelse og kristendomsklasse' ved Ole Lundegaard
- 14.00 **Samtale og kaffe i grupper**
Hvordan samler vi det tabte op? – vi udveksler idéer med henblik på et ansvarligt forløb for trosoplæring hjemme i vores egen menighed
- 15.00 **Plenum – samtale om**
Vi hjælper hinanden med at bære den vigtigste inspiration med hjem
- 15.45 **Afrunding – med forbøn for vore børn og unge, v. Per Beck**

Tid og sted: Lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00-16.00
Vi samles i Kristuskirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense C.

Tilmelding: Den elektroniske tilmelding åbnes i august. Tilmeldingsfrist 23. september.

Dan en gruppe fra menighedsrådet og af jeres børne- og ungdomsledere og deltag sammen. At deltage på temadagen er gratis – BaptistKirken er vært.

Oplæg til samtale i menighedsrådet om trosoplæring

Formålet med denne samtale er at drøfte, hvordan vi lokalt her hos os tager ansvar for vore børn og unges oplæring i den kristne tro

Hvorfra kommer vi?

Nogle kan huske, at vi kunne gennemføre et kontinuerligt forløb med undervisning af børn og unge trin for trin. Materialet, som Søndagsskolerådet udviklede, hed *Logos-planen*. Siden disse gyldne år, hvor vi som baptister overhalede de fleste andre kirkelige kredse, har meget ændret sig. Folkekirken har efter Skoleloven i 1975 taget ansvar for undervisningen af sognets børn, udviklet brugbart undervisningsmateriale og opfundet nye indlæringsmetoder. I frikirkerne har vi forsøgt at hjælpe hinanden, men har vi ikke mest stået i stampe, efter vores gyldne fortid krakelerede?

Hvad oplever vi i disse år?

Den største ændring, der er sket, består i, at børnene og deres forældre ikke slutter op omkring en regelmæssig undervisning. Børnene hører evangeliet ved andagter, men en planlagt indføring i den kristne tro har det ikke været muligt at gennemføre. BBU og DBS har gennemført træninger for børne- og ungdomsmedarbejdere, men i menighederne kniber det med at gøre brug af deres kompetencer. Hvad skal vi gøre?

Hvordan ønsker vi, det skal blive?

At svare på det spørgsmål kræver nogle pejlemærker for, hvad vi vil opnå. Vi må spørge, hvad forældrene ønsker hjælp til. Og vi må afklare, om vi som menigheder kan og vil levere denne hjælp. Vi kan også vælge at lade andre tage opgaven: Vi kan opfordre vore børnefamilier til at slutte op om sognekirkens baby-salmesang, undervisning af mini-konfirmander og lade vores teenagere 'gå til præst'. Børnene får således undervisning i kristentro – men de bliver fremmede for vores menigheder.

Hvordan kommer vi derhen?

Når vi ved, hvad vores børnefamilier ønsker, og hvad vi som menighed vil tage ansvar for, må vi beslutte, hvem der skal i arbejde. Er det præst og menighedsråd, der samarbejder med forældrene? Eller er det vore børne- og spejderledere, der har opgaven? Eller en kombination? Hvilken vej vil vi vælge? Det næste spørgsmål bliver, hvilket materiale vi skal anvende til vore børn og unges trosoplæring? Producerer vi det selv? Eller låner vi det hos andre? Hvem skal i givet fald rådgive os om vores muligheder?

Menighedsrådet bør drøfte ...

I en baptistmenighed ligger ansvaret for børn og unges trosoplæring traditionelt hos menighedsrådet. Derfor vil vi opfordre jer som menighedsråd til at drøfte følgende:

- a) **Hvad vil I som menighedsråd svare på de spørgsmål, der er rejst ovenfor?**
- b) **Vil I tage initiativ til at drøfte dem med jeres børne- og ungdomsledere?**
- c) **Hvilke spørgsmål vil I tage med til samtalen, når vi mødes på temadagen?**